

Clublied Phoenix

(marstempo)



Geen vijand kan ons doen versagen,
geen stormwind die brengt ons tot staan,
en mocht eens de tegenslag naken,
dan putten wij moed uit de kracht.

Geen berg zal de stap doen vertragen,
de zege zal ons niet ontgaan,
van Phoenix, de vogel, ons baken,
symbool van ontembare macht.

Wij zijn vastberaden, wij strijden,
voor Phoenix, voor roem en voor eer,
uit as weer herrezen en weerbaar,
als hoeder van kostbaar bezit.

Wij delen in vreugde en lijden,
de handen ineen, telkens weer,
zo vechten wij moedig en eerbaar,
voor de vlag met het trotse blauwwit.

Wij delen in vreugde en lijden,
de handen ineen telkens weer,
zo vechten wij moedig en eerbaar,
voor de vlag met het trotse blauwwit.

Melodie uit 1924, tekst door B. Vermeer
vernieuwd arrangement door M. Kuijlenburg, 2004